

Rindert Kromhout & Sandra Klaassen

Ik ga bij Japie wonen

want hij mag álles!



Leopold | Amsterdam

‘Papa?’ vraagt Ietje. ‘Vind jij mij lief?’
‘Dat weet je toch wel?’ zegt papa.
‘Ik vind jou niet zo lief,’ zegt Ietje. ‘Ik vind de mama van Japie veel liever.’
‘Zo,’ zegt papa, ‘en waarom dan wel?’
‘Japie heeft een speelgoedtrein.’
‘Lieverd, je krijgt geen speelgoedtrein.’
‘Maar ik wil het zo graag, papa.’
‘Misschien als je jarig bent.’
‘Japie heeft een heleboel rails en wagons en een station. En hij mag elke avond net zo lang opblijven als hij wil. Japie mag álles van zijn moeder. Heeft hij zelf gezegd.’
‘Je krijgt een pannenkoek!’







‘Waar ga jij naartoe?’

‘Ik ga bij Japie wonen.’

‘Bij Japie wonen?’ vraagt papa. ‘Maar wat moet ik dan?’

Als jij bij Japie gaat wonen, ben ik helemaal alleen.’

Hier moet letje even over nadenken.

‘Je mag wel een keertje op visite komen,’ zegt ze.

